

## Gedichten

Maandag 12 december 2022 verzorgde Fred Eggink een lezing die ging over dichten en Buren. Na de pauze gaf hij tips zodat de bezoekers zelf aan de slag konden: Hierbij wat er uitkwam.



1. Vanavond hadden we bezoek van Fred  
Hij las uit zijn gedichten met heel veel pret  
Hij zette ons aan tot het maken van een gedicht  
Met zijn tips zagen veel mensen het licht
  
2. In Lienden ligt een heel mooi gebied  
Schitterend als je het ziet  
De Marspolder met de watermolen  
Ervoor landerijen en velden vol met koren  
Daar kun je genieten het hele jaar door  
Van natuur en vogelkoor
  
3. Vanaf de maand september  
Leven we toe naar december  
Reikhalzend hoe die feestmaand zal lopen  
Blijven we altijd op vrede op aarde hopen
  
4. Van Ede naar Ommeren zijn we gekomen  
Voor rust, dat was toch wel een van onze dromen  
Met z'n tweetjes in een vreemde streek  
Maar de beslissing was goed, zoals wel bleek  
Fietsend langs de Betuwse boomgaarden  
Begonnen we hier al snel te aarden
  
5. Vroeger was alles beter  
Vroeger was alles waar  
Maar dat klopt voor geen meter  
En dat is waar maar raar

6. Het is vanavond een hevig gekakel  
In het streekmuseum Baron van Brakell  
Een avond verzorgd door Eggink Fred  
Met gedichten heeft hij de toon gezet  
Helaas heeft de kou velen bij de kachel gehouden  
En sommigen waren ook nog verkouden  
Wat moet je nou met een stadsdichter uit Buren  
En de ellende is, dat de aanwezigen het bezuren
  
7. Het was weer een mooi rijmverhaal  
Daar hebben we van genoten alweer  
Daarna moesten we zelf aan de slag  
En dat is moeilijk als ik het zo zeggen mag
  
8. Om een gedicht te maken moeten wij ons wel heel erg kuren  
Je moet weten wij komen maar uit Neder Betuwe en niet uit  
Buren  
Wij zijn dus in de minderheid en hopen dat we dat hier niet  
moeten bezuren  
Want de gem. Buren wordt hier vanavond wel heel erg geroemd  
En onze mooie Echteld is ten onrechte niet genoemd  
Want in Neder Betuwe zit ook veel talent  
Maar zo maar een gedicht maken zijn wij gewoon niet gewend

Gedicht van Fred Eggink zelf

Baron van Brakell Streekmuseum

Zodra je hier bent

binnengetreden

Kom je ook in oog

met het verleden

Naar de jaren '50

een marktplein, een schoolklas

terug naar de tijd

toen geluk heel gewoon was

de boerenwagens

tonen de welstand

van het boerenleven

in het Rivierenland

hoe hoger je komt,

hoe verder terug in de tijd

naar de Romeinen

die hier hun grens hebben geplaveid

een prachtig museum,

een en al herinnering ,

en het domein van

de Historische Kring!

Fred Eggink