

Blaojere

't Is nog nie zo lang geleeje dá de Dolle Mina's riepe: 'We blijve baos in eige buik'. Nou kom op een heel aander vlak die slogan wir t'rug. In de streek rond Kestere roepe nou de kjerkbestuurders mit de dominies veurop: 'We blijve baos in eige huis', en dan wijze ze ze naor de kjerk. 't Zit 'm in 't `Samen op weg' gaon. De Ginneraole Synode wil nog meer kjerke bij hullie in huis haole. Nou zijn die kjerke lichter dan dá'ze in de Neder-Betuwe gewend zijn, már ze geleuve allemaol in één en de eigeste god. De kjerke in de West-Betuwe zijn 't mit 't veurstel ins. Mar die van de Neder-Betuwe (behalve Echeld) sribbele tege. Wijle mijn buurman was ouderling en kjerkbestuurder van de Nederlands Hervormde Kjerk. As hij van een ringvergaodering thuis kwam vroeg ik: 'En, hedde een vruchbaore vergaodering gehad?'. Dan kreeg ik duk ten antwoord: 'Da gong wel, alleen die uit de oostzone leuge een bietje dwars.' Dan wees hij in de richting van Ochte, Kestere en Heuze. Veur jaore geleeje praotte ik mit de dominee van IJzendoorn. Demiens zee: 'Ons geleuf is te vergelijke mit een boom. De joden zijn de stam, de rômse de tekke en de protestante de blaojere. Die laotste motte zurge dá de boom blèf aojeme. Nou ze 'Samen op weg' zijn gegaon is 't te hope,dá de blaojere d'r nie van afrake!

Hannes