

## **Da hek van heure zegge:**

Bertus uit Dojewerd ha in de jaore 30 een poar kijndere, 4 junkes en de oudste was een djen. Nou kon Bertus welles wa overddrijve vural over de kijndere van um. Zo stond tie praote mit een poar kjels bij ut beankske aon de Snor bij de Dojewerdse loswal. Doar werde wel vaker sterke verhoale verteld. Bertus stond hevigst te overddrijve da tie djen van um, aldernoars hard kon zwemme. Ze kon ut zo goed, da ze trende vur de Nederlandse kapioeschappe langebaon zwemme. En as ze die won zou ze mee doen aon de europese wedstrije die in 1938 werde gehouwe in Londe, aldus Bertus. Hij makte ze wijs da ze iedere dag zwemde as trenning. Ze ging dan vanaf Dojewerd bij de steenfabriek van Zaaijer ierder murge te waoter noar de nimwegse brug en da hen en wir um. De aondagtige luisteraors hoonde een bietje, het zal wel wir woar zijn zije ze. Ge zul ut zien of heure zei Bertus. Een paor maond laoter kwame ze wir bij mekaor bij het beankske aon de Snor. Ze vroege aon Bertus hoe her oe djen ut er vanaf gebrogt mit de nederlandse kampioeschappe zwemme. Bertus zij der is wa mis gegaon in de veurbereiding, ze ha ut verkeerde zwempak mee genome. Ze ha naomelijk het wolle wijnterpak per abuis in de badtas gedaon. En daar is ut nou net fout gegaon, ze ha ut zeie zomerpak mee motte neme, dan was ze als een blanke voorn door ut waoter gelege. Nou was ut net een bejaarde walrus mit da wolle zwempak. Ut wa volgus Bertus zo een ongelijke strijd mit de overige djens die mee deje en die wel un zeie pak aon hadde.

Pitje