

## Otto de Wit 'de duivemelleker ut Heuze'...

Otto de Wit waar un bekende duivemelkur ut Heuze, hij see altijd as tie zun eige veurstelde, ik bin Ot de Wit, mit un duif in de haand gebore. As men um vroeg: 'Ot- hoe gee ut mit de dui-ve', dan see tie prompt `ze zitte as tijgers in de kurif'. Nou weur ter in Wageninge un jonge en un djen die ginge trouwe. Ze wauwe gjen da er witte duive, as de haandtèkening war gezet vur hun huweluk, bij de kark los wiere geloate. Ze hadde ut wellus gezien da ter duive los gelaote werre naor ut trouwe en un paor kir bove de plek un rondje makte en dan naor huis vlooge. Via via kwaame ze bij topmelker Ot de Wit terech, ze vroege um of hij een stelleke witte duive kon verzurge vur op hun trouwdag. Nou da kon Ot wel. Naor un puske onderhaandelle wer de prijs afgemak en Ot ging ter vur zurge dat tie der op de heugelijke dag mit de duive zou stoan. Op de dag van ut trouwe ging Ot betets mit de Spartabrommer naor Wageninge, um der zeker van te zijn da tie der op tijd wur. Hij ha zun twee witte topdufkes in de kurf op het rekske onder de snelle bijnders van de Sparta gedaon. Mit ut bruidspaar ha tie afgesproke da tie klaor zou staon met de dufkes bij de uitgang van de kark. Ut huweluk war ingezegend en ut varse bruidspaar kwam erm in erm mit een glimlach op hun moel naor buite. Ze liepe op Ot af en nao da Ot ze geluk ha gewens, overhaandigde hij bai een dufke. Ut bruidspaar liet de dufkes los, mar ze makte gin rondje bove de kark, ze vlooge rechstreeks noar de dakguut van de kark en doar bleve ze gebruedeluuk neve mekaor zitte. Nao een uur zaate ze der nog. Ut bruidspaar vroeg aon Ot: 'meneer de melker, motte die dufkes nie naor huis vliege, da hur toch?'. Ot see: 'deze dufkes binne speciaol afgericht en blijve net zo lang in de guut zitte, toda ut bruidspaar is vertrokke'. Der wier betaold en Ot ging der een bolje van koope. Of de dufkes ooit nog thuis gekome binne da wik nie. Mar Ot ha ter wel un pruufcentje aon over gehouwe.

Pitje