

't Maagdehuis

Gijs van van Dam uit 't Heuzese straatje aan 't Klaostereind was bewoner van het Maagdehuis. Hij wonde daar saame mit drie vrijgezelle zusters en een bruur. Gijs was de tijd al wijd en zijd vuruit, hij was namelijk zzp-er. Gijs há wá vee, kwekerij, waarkte in deeltijd bij de mulder as mèèlbezurger en vur de polder deet'ie sloote ruime. In de oorlogsjaore van vjertig, vijf en vjertig, kreeg Gijs bezuuk van de comies in verbaand mit de jaarlijkse veetelling. Der wer jaarlijks dur de overheid bijgehouwe hoeveel biste iedereen ha. Zo gin de comies ok bij Gijs aan 't telle. Gijs há een paar keujes en een paar kelfkes. De comies há ze zo geteld en opgeschreeve. Terwijl ze nog efkes stonde nao te praote, kwaame er een paar kiepe mit een kloek mir kuikes het aarf over gewaggeld. Gijs was die vergèète op te geeve. De comies keek op zijn lijs' en keek Gijs aan met vraagende ooge: 'Wa zijn dá vur biste?' Gijs keek heel aandachtig van alle kaante naar de kiepe. Naar enige tijd was Gijs der ut. Hij keek de comies aan en zee: 'Á' kum zo bekék is 't een kiep'. Hoewel Gijs ontkende dá ze van hum ware, schreef de comies ze toch op as bewoners van 't Maagdehuis.

Pitje