

Vergeeten.....

Onderlaots was ik in het bejaordehuis Elim in Ochten. Daar hong een plakette mit daarop de namen van het jerste bestuur. Daarbij was mevrouw Piem Janssen van Doorn. Zij wônde toen Ochten nog Ochten was vlak bij ons bij de Driesprong Preutelhoekse afweg, Ambachtstraot en de Dam. Iniens moest ik denke aon de oorlog.

Tusse de Dolle Dijnsdag en de luchtlanding kwam zij ons en de hele buurt waorschouwe dâ we de raame umhoog moest schuive, want de Duitsers gonge de poldersluis opblaoze. De Duitsers hadde dâ aon heur gevraagd. Het weure nette Duitsers van een parasutiste korps die 't Waolfront kwame klaor make. Um elf uur zouwe ze de sluis laote springe. En ja heur presies op tijd kwam de knal. Alle raame en ruite bleeve heel, behalve... die van Piem. Zij had heur eige raam vergeete

Hannes