

Glazen bol

Van de wijnter op 't ijs, gong ik naor de hardrijerij veur kijnder kijke. Laot ik daor nou Betsie Boudewijn zien. As jonge djen had ze bij mij op 't station een soort staasje gelope. Miense keinder nog aon toe, wá hadde we mekaor veul te vertelle. Vol trots vertelde ze, dá'ze pas oma geworre was. Het was een djenje geworre. ik vroeg már nie of ze liever een jungske hadde gehad. Inins moes ik denke aon dokter Ringlestein. Die deej vroeger altijd de bevallinge. Die stond bekend, dá hij van te veure wies of 't een jungske of een djentje zou worre. Tijdens de veuronderzuuke wies hij al gaauw wasse 't liefste hadde. 'Wá word 't dokter', wier gevraoge. As hij dan zeej: 'een jungske', schreef hij in zijn agenda, een meiske. Toen 't kind gebore wier zeej de jonge moeder: 'Dokter ge het abuis gehad, 't is een djentje'. De dokter glimlachte en zee: 'Ik wou jullie nie teleurstelle kek már'. Hij viet de agenda en daorin stond geschreeve: een meiske... 't Kon nie misse.

Hannes