

Ronde van Ochten

Bij de Ronde van Ochten kwam ik Hent teege'. ik had hum in gin jaore mir gezien. Ik was gelijk mit hum op school gewies en had in 't laots van de dartiger jaore saame mit hum bij Daalderop gewerkt. We nuumde die fabriek 'de Goudmijn'. Nao de oorlog, waar we veul beleefd hadde, gonge we bij Bemer in Tiel danse leere. `Gij weur goed in De Hoki Poki dans en de kwikstep'. Hent zeej'er nie veil! op. En witte nog, dá'de gij mit 't slotbal een iets aauwer djentje ten dans vroeg. We moeste dan een buiging maaken en vraoge: 'mag ik deze dans van u'. Toen kwam er bij Hent een lachje af. Da dametje zeej toen: 'ik dans niet met een kind'. In plek dá'de gij beledig weur, zee'de gij toen: 'neem me nie kwaolek juffer, ik há er gin erg in, dárde gij in verwachting waar...' 'Hansje, Hansje, wáhemme we toch altijd schik gehad, laote we már gaauw een puitje bier gaon vatte'. Da heurt'er bij as 't de Ronde van Ochte' is'

Hannes