

Onderbokske

Een poske geleeje lag ik in Tiel in het ziekenhuis. Ik moest daar een operaosie ondergaon. Naos mij lag een miens van over de Waol vandaon. Een hartstikke aordiege kjal. Op de eigeste zaol lag ok Nelis de aauwe ijscoboer uit Ochte. Ondanks alle naorigheid hadde we goeje schik onder mekaore. Daar kwam nog bij dâ we iesende goeje en gezellige verpleegsters hadde. Onder mekaore hadde die ok schik asse die Overwaolse kjal aon 't helpe weure. We konde er mar nie achter komme, wâ deze miens had, wâ wij nie hadde. Ik vroeg aon de miens of hij soms zo'n lange outverwetse onderboks mit van die lange pijpe aon had. Een bietje bits zee hij: 'Ik kom nie daar bij jullie uit de buurt vandaon. De zusters lache wel over mijn onderboks. Ze zegge altijd :”Nu zulle we onze jonge man eens onderhande neeme”. En ik draag gewoon van die Blek en Dekker* onderbokse. Die hemme ze veur mij in Utrecht gekoch'. De miens sloeg 't dekoope en zee: 'Kek dâ is deze onderboks.' Toen zag ik da 't zo'n hiepermoderne onderboks veur jonge lui waar van zo'n tekentje van de Noorse tennisspeuler Bjorn opstaoi.

* Mogelijk noemde die man dat zo, omdat vroeger Dekker uit Vriezeveen met stoffen langs de deur kwam. [J.H.]

Hannes